

den flotteste udsigt over bugten og åbne strandenge. Her er badestrand, borde og bænke - så madpakken kan spises komfortabelt, bålsted samt toilet.

Fra Sandvig er der vandrerute til Stevning Nor, der sammen med Lillenor hører til det mest idylliske, der findes på Als.

Æ Trindøffel

På vejen tilbage til Stevning går turen forbi Gøllinggård. Herfra stammer et sagn, der fortæller at den unge datter, Trine, blev beskyldt for at stjæle fra en naboejendom. Dette kunne hun ikke bære, så derfor druknede hun sig i en nærliggende dam, der herefter blev kaldt "æ Trindøffel"

Hjortspring

Tilbage i Stevning går ruten videre ad Hjortspringvej, hvor man kan se den gamle og den nye brandstation ved siden af hinanden. Der er en meget smuk linde-allé op til en gård inden turen går videre ad øens højderyg.

Ved hovedvejen ligger Hjortspring, der tidligere var lade-gård til Nordborg Slot. Gården har ikke været uden betydning. Den har bla. været ejet af Hertug Hans den Yngre, og i 1700-tallet hørte der ikke mindre en 140 fæstegårde og to møller til Hjortspring.

Hjortspringbåden

I et lille mosehul ved Hjortspring er Skandinaviens ældste båd, "Hjortspringbåden" fundet. Det var en 19 meter lang kano, der sandsynligvis er ofret i mosen, måske efter et slag? Her er også fundet en del våben og redskaber, hvoraf nogle er langt ældre en båden, hvorfor man mener, at mosen er et meget gammelt ofrings- og kultsted. En lille sti går ned til mosen.

Gennem Sjellerup går turen tilbage til Guderup.



Sønderborg Kommune
Natur og miljø
Rådhusstorvet 10
6400 Sønderborg
www.sonderborg.dk



54927, 12.2009
Tekst og fotos:
NATURFORTÆLLEREN Steen Røhderg.


Sønderborg

Stolbro Løkke

– en cykelrute





Stolbro Løkke turen

Denne cykeltur går forbi en meget bemærkelsesværdig kirke og nærmest zigzagger sig gennem et smukt stykke af det alsiske landskab. Turen er ca. 20 km, men der er rigelige muligheder for at "bide et stykke af", hvis du synes det er for langt, men du snyder så dig selv for nogle af de smukkeste hjørner på ruten. Naturoplevelser med flotte udsigter, gamle gårde og stævningssskove med særlig flora er på programmet på denne rute.

Guderup

Turen starter fra det hyggelige Guderup Torv, der er overdækket med sejldug, så man kan sidde i ly for vind og vejr. Guderup er hoved-landsbyen på Midtals, og her er indkøbsmulighed. Den gamle landsbykerne finder man stadig med præstegård, bindingsværkslader og gadekær, men Guderup har også moderne parcelhus kvarterer. Fra torvet går ruten sydpå.

Egen Kirke

Ved landevejen ligger Egen Kirke, der især er kendt for de smukt bevarede hestestalde. Der er 34 smalle stalde i de tilsammen 75 meter lange bindingsværksbygninger. På pladsen ud for staldene står et par gamle, flotte valnøddetræer af imponerende størrelse. Kirken ligger højt, og herfra er der en storslået udsigt over landskabet. Her er en gravhøj og et gammelt solur.

Verdens Højeste solur

Lidt længere sydpå ad landevejen er bygget et moderne solur, der tilmed er verdens højeste, som er en lille afstikker værd. Pga. den trafikerede vej går ruten dog ikke denne vej, men snor sig rundt om kirken og ad en markvej til landsbyen Dyndved.

Dyndved

Dyndved er kendt for sine grønninger, som landsbyen er bygget op omkring. Disse lysåbne græsningsarealer giver et meget lysåbent og venligt indtryk, og sammen med de snøde landsbygader, de fritgående høns og gadekæret, bliver det en god oplevelse at cykle gennem landsbyen.

Byen har skabt betydende personligheder, idet både stifteren af Tivoli og Zoologisk Have i København er født her. På den lille græsklædte trekant står en skålsten, der menes at have været brugt som frugtbarheds symbol. Ude af byen er der en smukt udsigt til Augustenborg Fjord og Kær Halvø.

Stolbro og Stolbro Løkke

Stolbro er endnu en gammel landsby med gamle gårde. Landsbyen er en såkaldt "vejby", bygget om omkring landevejen.

Turen ad Stolbro Løkke giver endnu flere flotte udsigter over fjorden og til Arnkil. Her skifter det mellem åbne vej og gamle stævningssskove med gode muligheder for at se rådyr, musvåger eller en jagende spurvehøg.

Als er kendt for sine mange stævningssskove, der har en

interessant botanik. Denne driftsform var tidligere meget udbredt i bønderskovene, men er kun holdt i hævd få steder i landet, bla. her på Als. Træerne fældes enkeltvist, ved såkaldt "plukhugst", et godt stykke over jorden. Herved skyder træet igen, og det får nu mange stammer, der igen kan udnyttes til brænde, hegning eller andet gavntre. Fordi skovbunden på denne måde forbliver intakt gennem hundrede af år, bliver floraen meget interessant, og kan sagtens indeholde flere orkidé-arter. De gamle stævningssskove har således et righoldigt plante og dyreliv.

Stevning og Sandvig

Fra landsbyen Stevning, med mange bindingsværkshuse, går turen ned mod Sandvig. Inden kysten drejer ruten fra gennem Stevning Skov, der, som navnet antyder, også er en gammel og interessant stævningssskov.

Men turen helt ned til Sandvig er bestemt den korte afstikker værd. På vej ned af bakken åbenbarer der sig

